

Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και η Τρίτη Σταυροφορία



Ο Ριχάρδος ήταν βασιλιάς της Αγγλίας. Οι οπαδοί του Μωάμεθ, με τους ιερούς πολέμους, είχαν κατακτήσει τους Αγίους Τόπους. Τότε ο πάπας κάλεσε τους ευρωπαίους ηγεμόνες να πάνε στους Αγίους Τόπους να πολεμήσουν κατά των Αράβων και να ελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ και τον Πανάγιο Τάφο. Πολλοί ηγεμόνες ανταποκρίθηκαν, ανάμεσα τους και ο Ριχάρδος, ο οποίος συμμετείχε στην Τρίτη Σταυροφορία.

Ωστόσο μία φοβερή θύελλα ανάγκασε τη Βερεγγάρια, πριγκίπισσα της Ναβάρρας της Ισπανίας, αρραβωνιαστικά του Ριχάρδου που συνοδευόταν από την Ιωάννα την αδελφή του, να προσαράξουν στην Κύπρο. Ο διοικητής του νησιού Ισαάκιος Κομνηνός έδειξε εχθρική και προσβλητική στάση που έγινε αιτία της επίθεσης του άγγλου βασιλιά στην Τρεμιθούσα, με αποτέλεσμα στα τέλη Μαΐου να μπει κατακτητής στη Λευκωσία με την βοήθεια του Γκύ. Ο Ριχάρδος αιχμαλώτισε τον Ισαάκιο Κομνηνό.



Οι πηγές των χρονογράφων της εποχής αναφέρουν ότι ο γάμος ανάμεσα στον Λεοντόκαρδο και την Βερεγγάρια πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου του 1191 στη Λεμεσό, και συγκεκριμένα στο Μεσαιωνικό κάστρο, όπου η Βερεγγάρια στέφθηκε βασίλισσα της Αγγλίας, δούκισσα της Νορμανδίας και κόμισσα του Αντζού.

Ο Ριχάρδος πούλησε αμέσως το νησί στους Ναΐτες Ιππότες. Ένα χρόνο αργότερα οι Ναΐτες Ιππότες επέστρεψαν το νησί στον Ριχάρδο, μετά από εξέγερση των κατοίκων κατά της σκληρής διακυβέρνησης και της βαριάς φορολογίας που είχαν επιβάλει. Ο Ριχάρδος το πούλησε στον έκπτωτο Γάλλο βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκυ ντε Λουζινιάν. Το 1197, όταν στην εξουσία ήταν ο αδελφός του Γκυ, ο Αμωρί ή Αμάλριχος, η Κύπρος αναγνωρίστηκε ως Βασίλειο. Το Βασίλειο της Κύπρου αποδείχθηκε το μακροβιότερο από τις κατακτήσεις των Σταυροφόρων, μέχρι το 1489 και κρατήθηκε ως Βενετική κτήση μέχρι το 1571, όταν έπεσε στα χέρια των Τούρκων.